

Hand-drawn scribbles in black ink, resembling stylized letters or symbols.

“Hallo Aarde!”

Een boodschap voor de
Vulcans







Hallo Aarde! Een Boodschap voor de Vulcans

Een inspiratieboekje voor natuurbeleving

Tekeningen en teksten gemaakt door
kinderen uit Rotterdam

GEBUNDELD DOOR FARAHNASH SOEKHLAL

Over De Stad Uit



Kinderen die opgroeien in drukke stadswijken ontdekken niet vanzelf wat natuur met je doet.

De Stad Uit neemt Rotterdamse kinderen mee naar het platteland, waar ze buiten in de natuur ontdekken, ontspannen en leren samenwerken.

Zo maken we natuurervaringen voor Rotterdamse basisschoolkinderen toegankelijk én onvergetelijk.

Over het Project



In dit project helpen kinderen een nieuwsgierige buitenaardse beschaving – de Vulcans – om de aarde te begrijpen. De Vulcans weten niets over onze mysterieuze planeet en hebben onze hulp nodig om te ontdekken hoe het leven hier eruitziet. Tijdens de workshop kruipen kinderen in de huid van een boom, grasspriet of een plas water. Met scherpe observaties, creatieve verbeelding en behulp van pennen en camera's leggen de kinderen een dag uit het leven van hun gekozen perspectief vast.

De foto's, tekeningen en korte verhalen die zij hebben gemaakt, zijn gebundeld en vormen samen een visueel verslag voor de Vulcans zodat zij onze aarde kunnen leren kennen. Door sporen te observeren en vast te leggen, leren kinderen anders naar hun omgeving kijken. Zo ontdekken kinderen niet alleen de natuur om hen heen, maar ook hoe je een verhaal kunt vertellen door te kijken met andere ogen.

Heel ver hier vandaan, in een koude, glinsterende sterrenhemel, leeft een nieuwsgierig alienvolk: de Vulcans.

Ze hebben Puntige oren, een grote tong en een hoofd vol vragen.



“Hoe ruikt de aarde?” vroeg Vulcan Ooni.
“Hoe voelt een boom?” vroeg Vulcan Voona.

Ze wisten het niet...
Maar ze wilden het zó graag weten!



A group of people, including children and adults, are standing in a grassy field next to a small stream. The scene is outdoors with trees and a clear blue sky in the background. A green text box is overlaid on the top part of the image.

“Wij moeten onderzoekers sturen!”
zei een van de Vulcans.
“Maar wie?”

Toen verscheen er een
berichtje op hun scherm...
PING!



In het bericht stond:

“Ik ben een zon
Ik ben een zee
Ik ben een boom
Ik ben een wolk
Ik ben een gras
Ik ben een maan
Ik ben een eend
Ik ben aarde”

•Wauw! Dit is wat
wij willen weten!
Zeiden de Vulcans
tegen elkaar

“Hallo Vulcans! Wij zijn kinderen van Planeet Aarde.
Wij kunnen jullie alles vertellen!
Wij zijn echte Aarde-Experts.”

De Vulcans sprongen op van blijheid.

“Dit is een voorbeeld van ons landschap!” Schreven de
aarde-kinderen.

“Ah! Die
kleuren!” Zei
Vulcan
Voona.. “Dit
heb ik nog
nooit gezien!
We moeten
meer van de
aarde zien.”



A child's drawing of a landscape. The sky is light blue with several dark blue, curved lines representing birds or clouds. The ground is divided into sections by horizontal lines. The top section is light blue, the middle section is reddish-brown, and the bottom section is light blue with some darker blue scribbles. There are some green vertical lines on the left side, possibly representing trees or grass.

Het eerste contact tussen
de aarde-kinderen en de
Vulcans was gelegd.

De kinderen begonnen
meteen te verzamelen:
Woorden, foto's, tekeningen,
geuren en geluiden.

Ze stapten op blote voeten
in gras,

hielden hun oren tegen
boomstammen,

en keken héél goed om zich
heen.

De kinderen voegden alles samen:
Hun foto's, hun tekeningen, hun woorden.
Ze stopten het in een Ruimtepakket
met een kaartje:

“Voor de Vulcans.
Met liefde van de Aarde.”



De natuur

Alle levende
dingen op aarde
samen!

Het geeft je
rust
Het is mooi
groen
Het is leuk om
naar te kijken



De natuur is schoon

U 5005

damih



~~alleen maar groen~~

Natuur planten
Struiken bomen



De natuur is
groen!

Planten,
struiken,
bomen,
allemaal
groen



Regen maakt je ziek
Regen is lekker dan kan je

douchen



Regen

Er valt
water uit
de lucht en
daar kan
je lekker
onder
douchen!



Dit is een meer / rivier. Het is gemaakt van water. Water is vloeistof die mensen nodig hebben om te leven.

Water kan diep zijn en ook gevaarlijk. In grote wateren leven ook grote dieren. Ze zijn zo groot, ze kunnen in één hap een mens doorslikken.

Er is meer water dan land op aarde. In de wateren leven vissen. Veel mensen vangen vissen om op te eten.

Water kan zout zijn. Maar er is ook zoet water. Met water kan je dingen maken, zoals thee, koffie, koude drankjes en veel meer.

ik ben water
ik onderzoek water
de water is heel koud
de water gaat hetzelfde kant op als de wind
in de water leven veel insecten
zonder water kan je niet leven
Water kan je drinken
als je geen water drinkt kan je dood gaan
je kan in de water zwemmen
water komt uit de kraan
met water kan je spelen
water kan je vopen in een flesje
je kan op de water spelen
als je water kookt verdamp het
je kan vis vissen uit het water
jij bent zelfs gemaakt van water



Je kan er van
Rusten omdat een rustige
geluid heeft

water
(golven)



OP aarde is er onderwater leven!
Dieren die ademen en zwemmen in water.

Ze heten vissen.

En er leven ook eenden op het water.

En haaien in de oceaan.

En kwallen in het water.

Hun water is vervuild met Plastic. Plastic is slecht
voor vissen,

Ze kunnen doodgaan maar mensen blijven Plastic
gooien.



~~De~~ De Koning van

de zee is de dolfin

de palmen zijn

blij





OP aarde krijgen we warmte van de zon.

de zon verdwijnt elke dag in de zee.



Het strand
Overal zand
De wind waait rond je oren
Je kan hem horen
In de zee gaan de golven
te keer
Telkens heen en weer
De zon schijnt volop van
boven
Al de natte kleren
van de kinderen
gaan drogen







Het favoriete stukje natuur van de kleine onderzoekers? De Boom!

De boom

De boom is groot. De boom staat stil.

De boom leeft, maar kan niet lopen.

De boom blijft altijd in hetzelfde bos staan tenzij mensen het verplaatsen.



ik ben groot
ik kan niet lopen



Er zijn verschillende seizoenen
zoals zomer, herfst, lente en winter.

In een boom zitten takken en bladeren.
De kleur van bladeren is groen in de zomer.
In de herfst vallen alle bladeren.

Als ik een boom zou zijn, zou ik veel insecten zien en voelen
kruipen over mij heen

De boom

Van de boom kunnen we hout maken

Er zijn verschillende soorten en
lange bomen

En ook verschillende soorten
bladeren

Sommige bomen hebben alleen
bladeren in de lente en zomer,

Sommige bomen houden hun
bladeren ook in de winter



de boom



de grootste vijanden
van de boom zijn
stoom, gas en
vergiftiging

er klimmen
kinderen op



Er klimmen
kinderen op
mij

Ik kijk naar
het water

Andere Planten
groeien om mij
heen en raken
mij aan

Ik ben een boom



Wat de boom ziet: de bodem

Op de bodem is: gras, bloemen en kleine dieren



**Het Perspectief van
een bloem**

**Mensen dragen
schoenen aan hun
voeten**

**De schoenen zijn
veel groter dan de
bloemen!**

**Met die schoenen
lopen ze over de
bloemen heen en
dat is eng voor de
bloem!**

Bloemen zijn heel
mooi, hebben mooie
kleurtjes en ook
voedsel voor bijen!!



als ik een bloemetje zou zijn, zou ik
bang zijn om geplukt te worden!





Stekol Plant

het is heel mooi
de kleur is
groen de
plant is de

De Plant
heet
brandnetel

Als je het
aanraakt,
prijkt het



het is veilig

glas

Eliina

glas is kleine sprietjes

ze zijn lang kort

het kan allemaal

het glas heeft een

normale temperatuur

het is droog en als

het regent nat

het glas staat

heel de dag

het

is best wel vermoeient

en er wordt heel de dag

over het glas heen gelopen



gras



Het gras heeft
een saai leven.
Mensen/dieren
stappen alleen op
hen.



er vliegen allemaal dieren in de lucht
vogels zijn vrij om overal naartoe te gaan
soms leven ze in de boom



de vogel vliegt overal
een vogel zit ook in het gras
ik zag eitjes en wampjes eten



Er zijn schotse hooglanders!
Dit zijn grote dieren
Hun zijn sterk
Hun zijn snel
Hun eten veel gras



Schotse hooglanders zijn soms bang voor mensen



Hij is bang voor
roland!



De wind

x

Ik ben er altijd

Maar niemand ziet mij ooit staan

Ik ^{ben} ~~is~~ zacht en lieflijke ~~zijn~~

Maar ook woest en wild

Ik ben jouw steentje in de rug

Maar ook jouw dreepunt

Ik ben wie ik ben

Jij ook?

mo

klein
eet insecten



meeuw = gevaar



De kikker

De kikker is een
klein dier

De kikker eet
insecten

Meeuwen
kunnen kikkers
eten, dus die
zijn gevaarlijk!

De kikker leeft
in water en op
land!

duinen

Op aarde zijn er grote
heuvels gemaakt van zand

deze heuvels heten duinen



Toen het Pakket met alle teksten en tekeningen aankwam, waren de Vulcans er stil van..

Hun ogen glommen, hun harten klopten sneller

Ze hadden niet gedacht dat de aarde zo mooi was..



"Misschien.. kunnen we de kinderen wat terugsturen" zei Voona tegen Ooni

"Wat dan?" Zei Ooni

"Een sterrenlied.. of een maansteen!" Zei Voona

Een mysterieuze maansteen!





En zo ontstond er een vriendschap tussen sterren en bomen, tussen de Vulcans in het heelal en kinderen op aarde.

Ooni en Voona hebben besloten om de aarde van een afstandje te bewonderen.. voor nu.

Want soms begint een groot avontuur met verwondering, een vraag en contact maken met andere wezentjes!





Met dank aan alle jonge makers uit Rotterdam.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij het
Cultuurfonds.



het
cultuurfonds



Gemeente
Rotterdam



provincie
Zuid-Holland

